

VIL DU SNAKKE MED EN
MUSLIM

OM



JESUS?

Introduktion

Folderen, du netop har åbnet, er resultatet af nogle teologistuderendes arbejde med, hvad der står om Jesus i Koranen. Håbet er, at denne folder vil give dig et indblik i, hvordan muslimer ser på Jesus og vil inspirere dig til at opsøge samtaler med muslimer om ham.

Denne folder rummer kun en brøkdel af, hvad det vil sige at være muslim, men da Jesus er en central skikkelse i både Bibelen og Koranen, gør det ham til et oplagt udgangspunkt for en samtale.

Folderen præsenterer fire områder af Koranens beskrivelser af Jesus, og under hvert emne finder du spørgsmål, som du kan stille i løbet af en samtale. Nogle spørgsmål er opklarende, hvor andre er konfronterende.

Bagerst finder du både nogle tips og tricks til din samtale, som er baseret på erfaringer med at snakke med muslimer, samt henvisninger til litteratur, hvis du har lyst til at vide mere.

God læselyst!

Jesus - Fødsel og barndom

I Koranen beskrives Jesus som én, der er undfanget ved Allahs ånd. Efter muslimsk forståelse betyder Allahs ånd ikke Helligånden, men englen Gabriel – det er den samme engel, som også åbenbarede Koranen for Muhammed.

Gabriel viser sig for Maria i skikkelse af en mand og siger, at Jesus skal være et uskyldsrent barn. Han skal være et tegn for menneskene og til barmhjertighed fra Gud.

Koranen beretter om en episode, hvor Marias eget folk beskylder hende for at være en skøge, hvorefter hun peger på vuggen, hvor den spæde Jesus ligger. Da hun gør det, åbner han munden og giver dem en forklaring. Han siger, at han er Allahs tjener, at Allah har åbenbaret sig for ham, og at han er en profet. Desuden siger Jesus, at han er velsignet af Allah og skal gøre Hans vilje. Til sidst profeterer han om, at han en dag vil genopstå.

Spørgsmål til en muslim:

Hvorfor undfanges Jesus på denne specielle måde i forhold til alle andre profeter?

Hvad vil det sige, at han skal være et tegn for menneskene og til barmhjertighed fra Gud?

Jesus - Mirakler og virke

Jesus udførte mirakler ifølge Koranen. Mirakler, som han fik fra Allah for ikke at blive kaldt en løgner og bevise troværdigheden af sine ord. Det første tegn, Jesus gør, er, at han former en fugl ud af en klump ler og blæser luft i den, så den bliver levende. Jesus helbreder blinde og spedalske, og han vækker de døde til live. Alle de mirakler som Jesus udfører er ”med Allahs tilladelse.”

Muslimer regner det for sandt, at Jesus udførte de mirakler, som nævnes i Koranen, men de lægger vægt på, at Jesus altid gjorde det med Allahs tilladelse.

Spørgsmål til en muslim:

*Jesus skaber ifølge Koranen en fugl. Hvad siger det om ham?
(Sammenlign eventuelt med profeten Muhammed, som ikke har denne egenskab)*

Da Jesus udførte mirakler sagde han, at mennesker skulle adlyde ham. Vil du mene, at du som muslim skal adlyde Jesus? Hvad ligger der i at adlyde Jesus?

Jesus - En stor profet

Muslimere regner Muhammed som den vigtigste af alle profeter. Selvom Jesus ikke har samme status som ham, er han dog regnet blandt de største profeter. Han tilregnes mirakler og evner, som ingen andre profeter har.

Jesus bliver set som Satans modstander. Han er født hellig og syndfri og får en særskilt status, da der i Koranen står, at han skal æres i den hinsides verden. Jesus er i en anden kilde, som mange muslimer regner for at være troværdig, beskrevet som den, der skal være dommer på den sidste dag.

I Koranen lægges der meget vægt på, at Jesus ikke er Gud eller Guds søn. Hans eksistens forklares med, at ligesom Adam ikke havde nogen jordisk far, på samme måde havde Jesus det heller ikke.

Spørgsmål til en muslim:

Hvordan kan det være, at Jesus beskrives som hellig/syndfri?

Hvordan tror du, Jesus skal agtes og æres i den hinsides verden?

Jesus - Død og korsfæstet?

Der har gennem tiden været mange fortolkninger af Koranens få udsagn om Jesu død og korsfæstelse. Derfor vil muslimer have mange forskellige meninger om, hvad der skete med Jesus. Den mest udbredte forståelse blandt muslimer er, at Gud tog Jesus op til himlen, før han skulle korsfæstes, og at jøderne korsfæstede én, de troede var Jesus, men som i virkeligheden var en anden. Der er en grundlæggende uoverensstemmelse mellem den bibelske beretning om Jesu død, og så den der findes i Koranen.

En muslimsk forståelse af Guds magt er kendetegnet ved at være synlig og åbenlys, mens en kristen forståelse er kendetegnet ved, at Gud ydmyger sig og viser sin magt i svaghed. Det er for en muslim utænkeligt, at Gud skulle blive et menneske og dø på et kors – det passer sig ikke for Gud. Desuden er det ikke nødvendigt, at han skal sone synd, for så slemt står det ikke til.

Spørgsmål til en muslim:

Er mennesket syndigt? I hvor høj eller lav grad?

Har vi brug for tilgivelse? Hvis ja, hvordan opnår vi den?

Tips

Søg den gode samtale

Vær lyttende, spørgende og respektfuld over for mennesket, du taler med, og søg at lære ham/hende at kende.

Stil personlige spørgsmål

Hvad betyder tro, bøn og fællesskab for den, du snakker med?

Vælg dit sprog med omhu

For mange muslimer er ordet "kristen" forbundet med noget negativt. Omtal i stedet dig selv som efterfølger af Jesus eller som Guds barn. For at forsøge at skabe en frugtbar dialog, er det ikke smart at omtale Jesus som Guds søn eller tale om "Treenigheden" i starten af samtalen. Start i stedet med at finde fælles fodfæste.

De er ikke eksperter - men det er du heller ikke

Du har nok ikke et indgående kendskab til den tro og kultur, som det menneske, du står over for, har. Vær ydmyg, interesseret og stå fast på din egen overbevisning.

Slut eventuelt med bøn i Jesu navn

Hvis du har mulighed for at bede for den, du snakker med, er det noget, der gør indtryk. Gør det i Jesu navn!

Vil du vide mere?

Der er meget mere at lære omkring både muslimsk kultur og tro, og derfor har vi nogle forslag til spændende litteratur om emnet. Samtidig kan du med fordel læse de suraer (kapitler) i Koranen, som vores folder er skrevet ud fra, for at få et kendskab til Koranens egne udsagn om Jesus.

Bøger:

"Lydighed eller lovsang" af Kurt Christensen

"Islam og kristendom" af Massoud Fourouzandeh og Marianne Søndergaard

Koranen:

Jesu fødsel og barndom: Sura 19, vers 16-35

Jesu mirakler og virke: Sura 3, vers 48-59 og 61, vers 6

Jesus som profet: Sura 4, vers 71 og 3, vers 45

Jesu korsfæstelse og død: Sura 4, vers 157-159

Har du spørgsmål, så skriv til os på:

kfs@kfs.dk



KFS

KRISTELIGT
FORBUND
FOR
STUDERENDE
PLADS TIL MENING